



Eerste lezing: Jesaja 53: 1 – 10  
Evangelie: Johannes 12: 37 - 50  
Datum: 20 maart 2022  
Overweging door: Tineke Renkema

## Onderweg met Hem om in Hem te gaan geloven

Jezus is in Jeruzalem

Ik zie hem voor me:

Zijn voeten hebben nog weet van de liefde  
aan hem gedaan door Maria.

Zijn hart huilt om Judas, die die liefde niet kon verdragen

Zijn ziel bewaart de stem die hij ooit hoorde: 'Jij bent mijn geliefde'.

Zijn geest weet: Een graankorrel moet in de aarde vallen en sterven  
om vrucht te dragen.

Zo zal het gaan en hij is bereid.

Nee, niet zonder angst,  
maar hij zal zich niet verzetten.

Hij zal niet ontkomen aan de diepte,  
maar hij zal God in hemzelf bewaren.

De woorden van de profeet Jesaja  
over de lijdende dienaar  
zullen worden tot levende werkelijkheid.  
En aan het einde van die weg,  
zal hij, Licht zien.

De lijdende dienaar, de Mensenzoon  
die door **hoe** hij zich overgeeft  
voor ons een weg opent.

Velen staan Jezus naar het leven!

Geloven Hém niet.

Geloven zijn daden niet.

Nemen zijn liefde niet op.

Gepantserde harten, die de wet stellen boven de liefde.

Zelfingenomenheid en macht boven nederigheid en zelfbewustzijn

Zekerheid en houvast boven niet weten en toch geloven!

Ze geloven hem niet, ze durven het niet aan

Ze geloven niet deze man,

die hen de spiegel voorhoudt van hun zichzelf genoeg zijn.

Bang om hun gezicht te verliezen in de ogen van anderen

bang als ze zijn om zich aan Hem te wagen.

En ik, wij?

Het is toch niet zo dat wij niets herkennen



in het uit zijn op aanzien, eigen eer en macht  
op zeker willen weten, op houvast,  
Het is toch niet zo dat wij geen weet hebben  
van het zoeken van onze eigen weg, ons zelf genoeg  
om dan als schapen rond te dwalen  
met blinde ogen en harten versteend.

Zo dom als we dat niet zouden erkennen  
zo dwaas als we niet de waarheid over onszelf zouden toelaten:  
Dat wij mensen zijn, die het moeilijk vinden om,  
kwetsbaar als wij zijn,  
ons te wagen aan hem,  
om ons aan zijn ogen van liefde toe te vertrouwen.

Hij zegt tegen mij:  
Ook jouw hart zal worden opengebroken:  
Als jij door de diepte gaat,  
dan zal je weten, terugkijkend,  
dat die diepte ook hoogte was,  
omdat God ook daar is, in die diepte  
Heldere afgrond, zegt Wiman.

Nog eens en nog eens en nog eens  
vertelt de evangelist Johannes ons vandaag  
wat het is om te geloven in de Mensenzoon:  
Geloven in de mens Jezus  
betekent geloven dat alles wat in hem is,  
begint bij God, van God spreekt.  
Dat niets in hem, niets in wat hem overkomt  
buiten God, buiten de liefde, valt.  
Dat hij zichzelf uitgeleverd heeft als geen ander;  
uitgeleverd aan die stem die zegt:  
Jij bent mijn geliefde zoon.  
En hij wist dat dát alles is.  
Samenvallen met die liefde!

Wat laat deze mens ons zien?  
Dat hij een plaats van God is  
God niet langer alleen de Verborgene,  
maar een mens, openbaring van God.

Ik word stil  
Ik kijk hem aan.  
Er is alleen maar licht om hem heen.



Ik zeg: Ook wij, ik een plaats van God?

Hij kijkt naar mij, naar ons en zegt  
Ja, jij, zo ben je bedoeld, zo zijn jullie bedoeld.  
Geloof je dat?  
Als je mij gelooft, als je mij ziet,  
zie je God.  
Als je mij gelooft, zie je hoe **jij** bedoeld bent:  
Gods beeld en gelijkenis.  
Tegenbeeld van de chaos.  
Dat geloven is leven met eeuwigheidswaarde!

Die onwaarschijnlijke mogelijkheid : Ik, wij een plaats van God?  
Durf ik, durven wij ons aan deze bedoeling wagen?  
Ons ik onderschikken aan het ontvangen van die liefde?  
Gaan van egoland naar anderland?

Nee, niets is nog af en alles is nog nergens  
ons antwoord zo gebrekkig, maar:  
Geloven is springen!  
Springen in het Licht

Ik hoor hem a.h.w. smeken: Laat me toch niet alleen  
door mijn liefde niet te willen opnemen.  
Laat me niet alleen  
Bewaar mij toch, ook in de nacht.  
Blijf bij mij!  
Dat opent een weg in jou.

Zo met Hem zijn en Leven  
Zien soms even.