



Eerste lezing: Daniël 7, 9-14
Evangelie: Mattheüs 17, 1-9
Datum: 6 augustus 2023
Overweging door: Jeroen Cornelissen

Leven in de spanning tussen Apocalyps en Licht

- We vieren vandaag, zowel in de Oosterse als in de Westerse kerken (1457), het feest van de Gedaanteverandering van de Heer.
Op de berg Tabor krijgen Petrus, Johannes en Jacobus in een visioen Jezus te zien als de door God Gezondene. De leerlingen zien Jezus in gezelschap van Mozes en Elia. Ze zien als het ware Jezus in zijn ware context, samen met de twee grote vertegenwoordigers van de oude Schriften, van Wet en Profeten. Mozes die de 10 geboden ontving, een liefdesverklaring van God die met zijn mensen een verbond sloot. Het gezicht van Jezus straalde, en zijn kleren werden wit als het licht. Bij Daniël neemt een wijze plaats op de troon, en zijn kleed was wit als sneeuw, en iemand die eruit zag als een mens werden macht, eer en het koningschap verleend. Voor Mattheüs een verwijzing naar de gedaanteverandering op de berg Tabor.
- Daaraan vooraf gaat de verschijning van het dier. Vers 8: ‘een dier met ijzeren tanden die alles at en vermaalde, en een mond vol grootspraak’ → apocalyptisch beeld, zoals in dit deel van het boek Daniël.
 - Nu: dreiging van een oorlog die zich uitbreidt, want voor Rusland is falen geen optie en Oekraïne wil verloren land weer terug.
 - Elke generatie leeft met beeld van een Apocalyps:
 - De tweede wereldoorlog, met de atoombom op Hiroshima – ook op 6 augustus (1945, vandaag 78 jaar geleden).
 - Koude oorlog, en de neutronenbom.
 - Zure regen en het ozon gat.
 - Voor sommigen: het jaar 2000.
 - Opwarming van de aarde en Earth Overshoot Day. (De dag van de overbevraging van de aarde.)
 - AI komt voor sommigen daar nu bij. (superintelligentie die het menselijk brein overstijgt → democratie in gevaar.) Maar er is ook een mooie kant aan: een preek in 7 seconden geschreven.
 - Maar ook reële persoonlijke dreiging van ondergang door een levensbedreigende ziekte of functieverlies, faillissement van het eigen bedrijf of ontslag, of door het verlies van een dierbare.
- Daniël vers 11: ‘het dier werd gedood en aan de vlammen prijsgegeven.’
 - Citaat uit het AI programma dat in 7 seconden een preek voor mij schreef: ‘Dit visioen van Daniël toont ons het eschatologische perspectief, waarbij God uiteindelijk overwint en het Koninkrijk van de Mensenzoon voor altijd zal heersen.’ → hoe doen? Hoe zal God overwinnen en hoe zal de Mensenzoon



Gemeenschap De Hooge Berkt

- daarna voor altijd heersen? Hoe kan ik dat zien in het licht van de opwarming van de aarde?
- Allereerst hebben we sterke regeringen, wetgevers nodig, en samenwerking met bedrijven die echt financiële risico's willen lopen, want er zijn systeemoplossingen nodig.
 - Voorbeeld: vorig jaar werd in 200 dagen in de Eemshaven een LNG terminal gebouwd.
 - En wat kunnen wij dan doen?
 - Natuurlijk: consuminderen, niet meer vliegen, minder vlees eten. Proberen klimaat neutraal te leven. Ervoor zorgen dat World Overshoot Day in Nederland niet meer op 12 april ligt, maar op 31 december - of nog later.
 - Maar ook: antwoord geven en leven op de vraag die Jan hier vorige week stelde: 'Het Koninkrijk van de hemel vergelijk ik met een...'. Ik wist meteen mijn antwoord, nog voordat Jan weer op z'n plek zat: voor mij is dat het samenleven waarin we de verschillen niet uit de weg gaan, en er daardoor soms zelfs beter van worden.
- Op de berg Tabor schijnt een nieuw licht op Jezus. Nieuw licht dat het voor ons mogelijk maakt om te leven in de spanning tussen Apocalyps en Licht, tussen dreiging van ondergang – en belofte van vrede en voorspoed.